

Μπίλλης Θεοδόσης



Σπούδασε ηλεκτρονικός στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Εργάζεται ως ιατρικός επισκέπτης. Είναι έγγαμος και έχει δύο μικρά παιδιά. Υπήρξε για πολλά χρόνια η οργανωτική «μηχανή» της «Δημιουργίας Ξανά», επιδεικνύοντας σπάνιες οργανωτικές ικανότητες και ψυχικές αρετές.

Ο Θεοδόσης Μπίλλης δήλωσε:

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Πλάι μου οι γονείς, Δημήτρης και Κασσάνδρα, που παρείχαν όλα τα εφόδια για να πορευτώ ανεξάρτητος και με αυτοπεποίθηση στη ζωή μου. Το κυριότερο εξ αυτών, η συνεχής και ακόρεστη δράση για οτιδήποτε, κυρίως όμως για να παράγω. Έργα, πράξεις, αποτελέσματα. Αυτά χαράζανε την μετέπειτα πορεία μου ως άνθρωπο και προσδιόρισαν τις αξίες μου: να είσαι ήρεμος αλλά δραστήριος. Να έχεις αυτοπεποίθηση αλλά όχι έπαρση. Να έχεις δίψα για τη ζωή αλλά όχι απληστία. Να σε τροφοδοτεί το συναίσθημα αλλά να δρας με γνώμονα τη λογική.

Με το πέρας των μαθητικών μου χρόνων, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζω να ζω στη πόλη αυτή έως σήμερα. Η επαγγελματική μου ζωή ξεκίνησε νωρίς. Ως μαθητής τα καλοκαίρια ήμουν σερβιτόρος ή βοηθός του πατέρα μου στην οικοδομή, ενώ ως φοιτητής έκανα διάφορα επαγγέλματα, από σερβιτόρος έως τεχνικές εργασίες πάνω στην ειδικότητα των σπουδών μου ως Ηλεκτρονικός.

Εκπλήρωσα τη στρατιωτική μου θητεία υπηρετώντας στις Ειδικές Δυνάμεις, στην 35 ΜΚ και ΔΜΚ.

Μετά τη θητεία μου εργάστηκα ως τεχνικός σε πολλές εταιρίες. Το 2011 άρχισα να εργάζομαι ως Ιατρικός Επισκέπτης.

Η ενασχόλησή μου με την πολιτική ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2015, όταν κατά τύχη διάβασα ένα άρθρο του Θάνου Τζήμερου. Διαπίστωσα ότι, όντως, υπάρχουν στη χώρα μας υγιείς πολιτικοί που πασχίζουν για το συνολικό καλό, από το οποίο συναρτούν και το ατομικό καλό. Θέλω τα παιδιά μου, που τώρα είναι μικρά, να ζήσουν και να προκόψουν σε

ένα φυσιολογικό, ευρωπαϊκό κράτος. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό να είναι η πατρίδα τους;